

toegewende dichters zoals Rainer Maria Rilke. Merton kon gaandeweg immers de katholieke vrome-huisjes-mentaliteit steeds minder verdragen, net vanuit zijn diepe religieuze ervaring, en zocht naar een 'andere God' die gelovigen wijst in de richting van een hartstochtelijke dienst aan de samenleving.

Misschien kunnen wij zijn spoor inslaan en de dialoog met Ibn Arabi, Rumi, Hafiz en anderen – ook de Koran – aangaan om een mystieke religie te vinden die noch fundamentalistisch noch (strikt) seculier is en toch voldoende van beide bevat om deze uitersten met elkaar te verzoenen. Die kan mensen uit de extremen misschien wegtrekken naar een vreedzaam Midden? We luisteren daarom beter naar deze soefi's en naar Merton als uitstekende 'wijnschenkers'!"

Heel zeker is dit tekstje een smaakmaker om u zin te doen krijgen in een sterk Mertoniaans en visionair weekend. De bosrijke omgeving en de eigen sfeer van het franciscaanse klooster La Foresta in Vaalbeek biedt zeker ook een perfect kader voor zo'n verhaal. Het huis is relatief modern en biedt eigentijds comfort en ruimte! (Neem even een kijkje op laforesta.be, en klik op galerij...)

Een weekend luisteren dus naar soefi's en naar Merton als uitstekende 'wijnschenkers'!

De **Thomas Mertonvrienden van de Lage Landen**

zijn een groep Nederlanders en Vlamingen die elkaar vinden in de belangstelling voor het werk en het gedachtegoed van de Amerikaanse trappist Thomas Merton (1915-1968).

Secretariaat @ thomasmerton.nl (spaties weghalen)
voor België:

Jan Glorieux, Kapellestraat 53, 8573 Tiegem

voor Nederland:

Willy Eurlings, Torenstraat 19, 3732 DW De Bilt

De religie van de liefde

*De mystiek van de islam tegenover
fundamentalisme en secularisme*



Spreker:

P. Johannes Schiettecatte, karmeliet

vrijdagavond 14 tot zondagmiddag 16 oktober 2016

Bezinnings- en vormingscentrum La Foresta

te Vaalbeek (bij Leuven)

(nieuwe locatie, goed bereikbaar met het openbaar vervoer)

32^{ste} Mertonweekend

INSCHRIJVINGSFORMULIER

(Inschrijving gebeurt in volgorde van betaling.)

VOORNAAM + NAAM:

VOLLEDIG ADRES:

.....

.....

TELEFOON:

E-MAILADRES:

SCHRIJFT IN VOOR PERSOON / PERSONEN EN BETAALT HIERBIJ

• EEN EENPERSOONSKAMER:x €135,- (ABONNEES CONTACTBLAD: €130,-)

• EEN TWEEPERSOONSKAMER:x €125,- (ABONNEES: €120,-) PER/PERSOON

• ALS U LAKENS WIL:x € 6,70 / SET

• ALS U HANDDOEKEN WIL:x € 4,45 / SET

TOTAAL: € ,

OP REKENING: NL68 TRIO 0254 8202 39 (BIC-CODE: TRIONL2U)

T.A.V. STICHTING THOMAS MERTONVRIENDEN VAN DE LAGE LANDEN

De prijs mag geen hinderpaal vormen voor deelname. Anderzijds is extra steun altijd welkom.

EXTRA-WENSEN:

VEGETARISCHE MAALTIJDEN

MEEREIZEN MET ANDERE DEELNEMER

GRAAG EEN TWEEPERSOONSKAMER MET

HOE AANMELDEN ?

- VIA E-MAIL (BIJ VOORKEUR): weekend@thomasmerton.nl.

WILT U IN DAT GEVAL IN UW MAIL ALLE BOVENSTAANDE

VRAGEN BEANTWOORDEN?

- PER POST: MERTONVRIENDEN, LEONIE EURLINGS,

TORENSTRAAT 19, NL 3732 DW DE BILT

Beste Mertonvrienden,

Hartelijk welkom op weer een Mertonweekend, dit keer in het klooster van Vaalbeek bij Leuven, op een nieuwe plaats dus, inderdaad.

Onze gastspreker is dit keer – voor de tweede keer – pater Johannes Schiettecatte, karmeliet uit Brugge, begaan met de dialoog tussen de wereldgodsdiensten, en steeds op zoek naar *advaita*, onverdeeldheid.

In verband met het weekend laten we hem zelf even aan het woord:

“De dialoog met de islam is enorm belangrijk. Het is een dialoog die we moeten voeren omwille van de wereldvrede, maar ook een dialoog tussen het meest uitgesproken religieuze denken en het meest seculiere denken. Intussen heeft trouwens de interreligieuze dialoog net het oude godsbeeld aan het wankelen gebracht. ‘Hoog tijd voor een andere God’ zou het kunnen luiden. Maar dat is niet toevallig de sprekende titel van een nieuw boek in Vlaanderen, een gesprek met salesiaan en moraaltheoloog Roger Burggraeve.

Vraag daarbij is: is een nieuwe religie mogelijk die voldoende mensen rechts en links zou kunnen aanspreken en een basis kan vormen voor de toekomst van religie en samenleving in zowel het Westen als het Oosten? Bijzonder gedurfd project misschien maar broodnodig. (Met minder zou Thomas Merton ook geen genoegen genomen hebben...)

Het spoor van de liefde als kritisch alternatief voor het dilemma tussen fundamentalistische religie enerzijds en seculiere samenleving anderzijds is zo oud als de straat, zouden we kunnen zeggen. In elk geval zo oud als de islam. De ‘religie van de liefde’ is een term die we aantreffen bij de grootste mystici van de islam, van Ibn Arabi over Rumi tot Hafiz. Vanuit hun ervaringen bezingen en dienen zij de Liefde zélf als goddelijk mysterie, en prijzen zij de intermenselijke liefde als enige authentieke religieuze levensweg aan.

Dit religieus humanisme had Thomas Merton bijzonder kunnen bevallen, hij die gaandeweg steeds meer heil zag in de zenboeddhistische aandacht voor deze wereld in zijn mysterie en voor naar de wereld