

dagboek Thomas Merton (1915-1968)

In stilte naar de volmaakte leegte streven

Erik van den Berg deelt dagelijks een opmerkelijk fragment uit zijn verzameling historische dagboeken.

[Erik van den Berg](#) 16 november 2023, 05:15



Chatral Rinpoche.

Tibet, 16 november 1968

We vertrokken vroeg op een koude morgen, in de jeep met Jimpa Rinpoche en een pittoresk Tibetaans type als gids om die andere rinpoche (boeddhistische eretitel, *red.*) te vinden. Ik voelde de kou toen we de weg opstoven. Mijn keel deed zeer, verergerd door de kolenrook in de lucht.

Eerst gingen we op zoek naar Chatral Rinpoche in zijn kluis boven Ghoom. Chatral Rinpoche was er niet. Ons werd verteld dat hij bij een vrouwenklooster was. Dus we reden naar Bagdogra en vonden het piepkleine vrouwenklooster – en daar was Chatral, de grootste rinpoche die ik tot nu toe heb ontmoet en een zeer indrukwekkend persoon.

Chatral zag eruit als een energieke oude boer in een Bhutaanse jas, bij de hals met riempjes vastgemaakt, en had een rode wollen muts op zijn hoofd. Hij had een baard van een week, heldere ogen, een krachtige stem, was welbespraakt, veel communicatiever dan ik had verwacht. We hadden een goed gesprek en de hele tijd lachte Jimpa, de vertaler, en zei: 'Dit zijn kluizenaarsvragen' en 'Dit is nog zo'n kluizenaarsvraag'.

We moeten twee uur of meer hebben gesproken. Hij vertelde dat hij dertig jaar in eenzaamheid had gemediteerd en dat hij de volmaakte leegte niet had bereikt. Ik zei dat dit ook voor mij gold.

Thomas Merton (1915-1968), Amerikaanse monnik en theoloog. Ingekort fragment uit *De mens achter de monnik – Een leven in dagboeken*. Vertaling Willy Eurlings. Damon, 2023. p.388-89