

Recensie *Vrede in het na-christelijk tijdperk* in Benedictijns Tijdschrift

Thomas Merton blijkt in onze dagen ene nog steeds rijzende ster. Hij schreef dit boek in 1962, toen de Koude Oorlog het meest dreigend was. Zijn orde was van oordeel dat een monnik zich niet met met politiek diende in te laten en verbood de publicatie van het boek. De politieke ontwikkelingen van onze dagen maakt het werk actueler dan ooit. De vredesactivist Thomas Merton beschrijft het denken over wat Augustinus 'rechtvaardige oorlog' noemde. Omdat het christendom voor velen niet meer dan een façade is geworden, spreekt Thomas Merton van het na-christelijk tijdperk.