

◆ Dirk van de Glind

Volwassen geloven en denken

Dirk van de Glind (1959) heeft als docent levensbeschouwelijke vorming en schrijver lang de gelegenheid gehad rond te kijken in de schatkamers van de menselijke geest. In zijn boek voert hij een pleidooi voor universele menselijkheid, voorbij aan de grenzen van overtuiging religie, volk en land.

Van Warven, 260 blz., € 19,95

◆ Jan Leyers

Allah in Europa

Een boekverslag van de gelijknamige VPRO-serie. Journalist Jan Leyers laat tijdens zijn reis door Europa vele verschillende islamitische stromingen, traditionele gelovigen en nieuwe bekeerlingen aan bod komen.

Das Mag, 472 blz., € 22,99

◆ Liv Larsson

Mediation

Het is beter om conflicten niet uit te vechten, maar om ze samen op te lossen. Liv Larsson, professioneel mediator uit Zweden, geeft voorbeelden en praktische suggesties.

Lemniscaat, 260 blz., € 25,-

◆ Mark Blaisse

Het orakel van Napels

Denker Giambattista Vico (1668-1744) verschaftte inspiratie aan Nietzsche, Hegel en Marx, maar zijn wijsgerige spreuk 'Ik fabuleer, dus ik ben' zou ook naadloos in onze tijd hebben gepast.

Balans, 256 blz., € 19,99

◆ Dirk van de Glind

Leef wat je bent

Een boek dat door middel van voorbeelden, anekdotes en wijsheden uitnodigt om over de grote vragen in het leven na te denken: wie zijn wij, wat maakt ons menselijk, waar komen we vandaan, waar ligt onze oorsprong en waar gaan we naartoe?

Van Warven, 260 blz., € 19,95

Thomas Merton zette zijn leven op het spel

Monnik Thomas Merton (1915-1968) groeide in de jaren zestig uit tot een steunpilaar van de vredesbeweging. Zijn biografie is meer dan ooit actueel.

Wanneer je echt wil weten wie ik ben, vraag me dan niet waar ik woon of wat ik graag eet, of hoe ik mijn haar kam, maar vraag me

waarvoor ik leef, tot in detail, en vraag me wat, volgens mij, me ervan weerhoudt om volop te leven voor datgene waarvoor ik leef.”

Thomas Merton kan postuum tevreden zijn. Zijn biografie Jim Forest heeft zich op voortreffelijke wijze van zijn taak gekwet. Merton – monnik, schrijver en dichter, vredesactivist, interreligieus pionier – komt ons in diens biografie tegemoet als een mens van vlees en bloed, uitgesproken in zijn opvattingen en in zijn zelfkritiek, niet wars ook van innerlijke tegenstellingen en tegenstrijdigheden.

Thomas Merton (1915-1968) groeide op in een seculier en artistiek milieu. Hij leidde als student in Cambridge een woest leven – hij zou een kind verwekt hebben. In 1934 verhuisde hij naar de Verenigde Staten. Zoals in die periode in zijn milieu niet ongebruikelijk was, flirtte hij met het marxisme maar kwam uit bij het katholicisme. Niets ontziend als hij was, groeide in hem het verlangen om zijn nieuwverworven geloof op de meest radicale wijze te

beleven. In 1941 klopte hij aan bij de trappistenabdij Gethsemani in Kentucky. De VS namen sinds twee dagen deel aan de Tweede Wereldoorlog. Merton “stond aan de kloosterpoort met dezelfde bedoeling als waarmee anderen zich aanmeldden als soldaat: zijn leven op het spel zetten”, schrijft zijn biografie. Het leven in de abdij, in absolute gehoorzaamheid en stilzwijgen,

Jim Forest
Leven met wijsheid. Een biografie van Thomas Merton
Damon, 303 blz., € 29,90



Thomas Merton.

was ongekend hard. Maar zo wilde Merton het: “Hij wilde zijn naam en iedere aanspraak op een plaats in de wereld achter zich laten.” Precies in dit laatste is het streven van Merton volkomen mislukt, zo moeten we uit de biografie constateren. De publicatie, in 1948, van zijn autobiografie *The Seven Storey Mountain* (Nederlands: *Lousteringsberg*) maakte de monnik wereldwijd bekend. Merton werd een publieke figuur, maar worstelde daarmee ook. Hij ondernam meerdere mislukte pogingen om de trappisten te verlaten; begin jaren zestig kreeg hij toestemming om op het abdijterrein een eigen kluis te betrekken.

In de jaren zestig groeide Merton uit tot een spirituele steunpilaar van de opkomende vredesbeweging. Zijn woorden uit 1963 zijn nog altijd – of weer opnieuw? – hoogst actueel: “We moeten ons zorgen gaan maken over onszelf wanneer het slechtste in de mens geobjectiveerd wordt in de maatschappij, toegejuicht en vergoddelijkt en wanneer haat patriottisme wordt genoemd en moord een heilige plicht.” Op 10 december 1968 kwam in een conferentiecentrum in Thailand een tragisch en voortijdig einde aan het leven van Thomas Merton. Hij werd geëlectrocuteerd door een omvallende ventilator. Zijn lichaam werd teruggevlogen naar de VS samen met de lichamen van Amerikaanse soldaten die waren gesneuveld in Vietnam. Zijn inspiratie leeft sindsdien voort in talloze spirituele initiatieven – in ons land in de *Mertonvrienden*. Zijn spirituele erfenis is van blijvend belang, zo laat Jim Forest in zijn biografie overtuigend zien. ●